



## Cartoon Network Show (uddrag)

### Intro

Stemme på bånd [som filmtrailer]: Om tre minutter starter det vildeste Cartoon Network Show nogensinde. Vi har elefanter, ildslugere, måneraketter, kongeørne ... og sidst, men ikke mindst, vores allerstørste tv-stjerner: Chowder, Scooby Doo, Rex og Ben 10. I månedsvis har de forberedt sig ned til mindste detalje: øvet hver en bevægelse, hver en replik og hver en sang igen og igen og igen og igen. De har arbejdet, til sveden sprang, og stemmerne var hæse. For intet, absolut intet må være overladt til tilfældighederne, når årets største liveshow går i luften.

[Baggrundslyde fra garderoben]:

Ben 10: Aj, altså! Er der nogen, der har set min Ultimatrix? Den er forsvundet! Hvem har taget den [sur]? Nå, nej den sidder her på min arm [lettet og flov].

Chowder: Smask, smask ... jeg kan ikke passe mit tøj ... smask, smask ... jeg fatter det ikke ... [høj rivelyd] ... neeej, nu revnede min trøje ...

Scooby: Hjææælp, hjææælp ... jeg har lige set det ondeste uhyre ude i gangen. Det var ved at æde Rex ... AAAAAARRR ... dér kommer det!

Rex: Rolig Scooby, det er bare mig: Rex. Jeg kan simpelthen ikke få den her arm til at fungere [metalliske og hydrauliske lyde]. Mine naniter har sceneskræk tror jeg. Så nu virker den igen [voldsommere metalliske og hydrauliske lyde, der ender med et ordentligt rabalder]. Eller næsten i hvert fald.

Chowder: Hov, en computer. Gad vide, hvad der sker, hvis jeg trykker her [man hører, at han taster. For hvert tryk på en tast, blinker lyset på scenen, så publikum kan ses det]. Nå, der skete ikke noget. Hvad med den her? [lyden af en elektrisk kortslutning og statisk lyd, som afslutter transmissionen fra garderoben].

### Del 1

Telefonen [overdimensioneret 80'er-agtig mobiltelefon på scenen]: RIIIIIIING, RIIIIING, RIIIIING

Søren [iklædt morgenkåbe og badehætte stikker hovedet ind på scenen, kigger lidt forvirret rundt og skiftervis går/løber hen til telefonen]: Hej unger ... øhh ... undskyld, jeg bliver lige nødt til at tage den her...

Telefonen: RIIIIIIING, RIIIIING, RIIIIING

Søren [tager telefonen]: Hallo. Vi er altså lige i gang med ...



Chefen [meget højt, uforståeligt og aggressivt]: BLABLABLABLA [Søren hopper nærmest tilbage og holder røret ud i armlængde fra øret].

Søren [holder hånden over telefonens mikrofon, mens han nærmest hvisker til publikum]: Det er CHEFEN ...

Søren [holder telefonen op til øret igen]: Hmmm ... HVAD siger du? Jamen, hvorfor ... [chef afbryder]. Nej, hør nu ... [chef afbryder]. Lad mig li ... [chef afbryder]

[Ben 10 og Rex trisser overlegne og afslappede ind på scenen, mens de vinker til publikum]

Søren [holder hånden over telefonens mikrofon]: Ben, Rex, kom her. Den er helt gal, I er alle sammen blevet smidt ud af tv'et.

Ben 10: Åhr, slap af gammelfar. Den fikser jeg lige med min splinternye Ultimatrix. Har sådan glædet mig til at prøve den af for alvor. Tror, den er endnu federe end min gode gamle Omnitrix – du ved, den, jeg mistede, da jeg lammetævede Vilgax. Giv mig to sekunder, så er verden reddet [begynder at fingerere ved Ultimatrix'en].

Rex: Spar du bare på batterierne i din fatamoganatrix ... eller hva' den nu hedder ... Du har jo mig [slår ud med armenene]. Lad mig lige forvandle de her to kødhamre til Smækhænder, så skal jeg nok vise chefen, hvem der er boss [løfter hænderne, som om han skal til at forvandle dem].

Søren [holder hånden over telefonens mikrofon]: Nej, nej [vinker afværgende med hånden] ... det nytter ikke. Chefen har smidt jer ud at tv'et, fordi børn ikke gider se tv mere. Nu vil han vise peruvianske dokumentarfilm, direkte transmissioner fra folketinget og dybdeborende interviews med eksperter i pollental. Er det rigtigt unger? [henvendt til publikum] Gider I ikke se tv mere?

Unger: JOOOOOOOO

Ben 10: Spørg ham, vi ikke kan få en chance til! Vi vil så gerne blive på tv!

Chefen: BLABLABLABLA

Søren: Chefen siger, at I får en sidste chance. Hvis I laver det FEDESTE show nogensinde og får publikum til at juble sig hæse, kommer I på tv igen. Kan I det?

Ben 10: Yes. Det er intet problem. Jeg er i topform.

Rex: Er du sikker på, at jeg ikke lige skal forvandler mig til noget? Og jagte det dér chef-fedtøre til Langtbortistan?

**[Skriv til Word Up for at læse resten af manuskriptet: [thomas@word-up.dk](mailto:thomas@word-up.dk)]**